

Bismillahirrahmanirrahim

## Uyuz olup kaşınma, kuduz olup saldırma

Destur ya Seyyidi, Meded.

Allah dert verip derman peşinden koşturmasın. Şeytan insana dokundumu bir hastalık getirirki aman Allah. Şeytanın dokunmasıyla ona fırsat verildimi dokunduğu yerde zarar meydana getirir. Onun için Şeytanın sana dokunmasına fırsat verme. Ya zahirde, ya batında. Bedenine zarar vermezse, maneviyatına zarar verir. Allah muhafaza imanda ya sarsıntı olur, yada inancında eksiklik olur. Ona ecel gelse o insan imanını zor kurtarır.

**Euzubillahimineşşeytanirracim** demelisin.

İstersen yüz defa de istersen bin defa de insana zarar gelmez, fayda gelir. Cenabı Hakk'tan inayet gelir ve şeytan sana dokunamaz. Dokunmak istese bile elini çeker. Sanki elektrik çarpmışa döner.

İsviçre dağlarında öküzler, inekler yayılır. Herkesin otlakları, meraları vardır. Oradaki hayvanlar serbestçe gezdiğinden bazı hayvanlar hudut tanımaz başkasının otağına girmek ister. Bütün gün başlarında çoban beklemes onun için onların olduğu bölgeye hafif cereyan verilmiş teller çevrilir. O öküzler oraya dokundumu ceryan çarpar ve teper, hayvanlar ürkererek öbür tarafa kaçar.

İşte onun gibi kul şeytana yaklaşırken, Euzubillahimineşşeytanirracim dediğinde şeytan ceryana tutulmuş öküz gibi olur, kaçar. O ceryan manevi ceryandır. Bunu unutma. Ne vakit şeytan ağır bastırıp seni azdırıp günaha sokacaksa Euzu Enerjisini kullan. Euzu çek, ve deki:

**\_AMAN YARABBİ ben baş edemiyorum. Bu beni sürüklüyor,** de.

Hemen ceryan gelir teper, şeytan kaçar. Şeytana dikkat etmeyen kimsenin dini imanında tamam olmaz, çünkü şeytana tabi olan kimsenin belki son nefesi gelse o anda bir ihtimal şeytanla elele tutmuş halde dünyadan çıkar. Şeytanla elele verdinmi tehlikedesin. Euzu çek. Uyuzluğu gelmesin veya seni ısırmasın çünkü şeytan kuduzdur.

Bir çok insanların kudurmasıda, uyuz olmasıda şeytanla elele verdiğindendir. Ve nitekim 20inci asrın insanları şeytanla elele vermişlerdir. Bu yüzdende hemen hemen hepsi uyuz yada kuduz olmuşlardır. Kuduz ve uyuz olduklarının delili birbirlerine diş gösterip saldırmasıdırki, birbirlerini yemeleri ve öldürmeleri, tüketmeleride bu yüzdendir. Kimse kimseye alt olmak istemez, üst olmak ister, ve hak olmayan muharebelere girip savaş ederler. İşte bütün bunlar kuduzluk işaretidir, alametidir. Allah uzak etsin.

Allah emrinin dışındaki bütün muharebeler insanların kudurmasından ileri gelir. Kudurmasa insan insanı yermi? Isırır mı? Eziyet eder mi? Eziyet etmek, ısırarak, öldürmek Allah yolunun dışında olan şeylerdir ve kuduzluktur. Nasilki kuduran bir hayvan ısırır, saldırırsa, kuduran insanda saldırır ve ısırır. Onun için onları parmaklıklar arasında bırakırlarki kendi kendilerine telef olsunlar.

Asrımız çok tehlikeli bir asırdır. Allah için iş yapanlar çok azalmıştır. Yapanada gülerler ve ahmak kimse derler. Sen Allah yolunda ahmaklığı kabul et onlar varsınlar sana ahmak desinler. Ziyarı yok. Senin için selamettir. Uyuzlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın uyuzlar. Çoğaldı diye illa sendemi uyuzlarla beraber olacaksın. Ahalinin yüzde doksanı uyuzdur





diye bizde onlarlamı olalım? Allah seni selamet edip gözetmişken onların yoluna girip uyuz olmak akıl kârı değildir. Lakin aklını kullanmayanlar çoğalmıştır. Bundan dolayı Peygamberler evliyalar uyarmışlardır:

**\_Ey insanlar uyuzluk ve kuduzluk denen hastalık vardır. Sakın olaki bu hastalıklardan birine yakalanmış olanı ziyarete gitmeyin sizde bulaşır. O tür hastalığa yakalanan kişi size saldırıp ısırmasın. Yoksa uyuz sizde tutar, ve kuduz olursunuz. Zira kuduzun ısırıldığı da kuduz olur.**

Bu sözlere kim itaat edip gözetirse o kuduz ve uyuz olmaz. Uyuzluk ve kuduzlukta bir kaç türdür. Biri zahiri diğeri manevidir. Saf uyuz olup kuduz olmayanlar, saf kuduz olup uyuz olmayanlar. Manevi olanı içindeki uyuzluktur, içinden fitne fesat kaynatır. Kin ve nefret besler. Zahiri olanıda bedensel uyuzlukturki öteki içinden kaşınırken bu dışından kaşınır. Nerede olursa olsun nasıl olursa olsun kendini belli eder. Elinde kolunda bazende vücudunda uyuzluk olur kaşınıp durup kaşındıkçada yara olur, irin akar pis kokar. Onun için gözünü aç. SAKIN.

Elbetteki her zaman olduğu gibi herşez yine şeytanın Ademi kıskanmasıyla başladı. Şeytan çamur halinde olan Ademe kıl oldu. Beden ortaya çıktığında uyuz oldu. Can gelip birde Havva'yla evlendiğini görünce bu seferde kuduz oldu. Kudurdu ve saldırdı. Onun için şeytana ve şeytanın dokandığından uzak dur.

**\_Yahu şu herife de ne kadar uyuz oluyorum bir bilsen ya da şu kadında ne kadar çirkef, kudurmuş köpek gibi ağzından salyalar akarcasına havlar gibi diliyle saldırıyor. Kaçmazsak bizi parçalar, gibi sözler çok duyuyoruz.**

Unutma kuduzdan, uyuzdan, ha bir de kıl olanlardan uzak durun. Çünkü bazılarıda kıldır. Adamı kıl eder. İşte bu en masumlarıdır. Kıl ol, ama uyuz ve kuduz olma.

### **Bir hikaye anlatalım:**

Adamın bir şiddetli sancılarla Doktora gelir. Doktor sorar:  
**\_Neyiniz var. Benziniz masmavi, yani pardon sapsarı olmuş?**

Hasta:

**\_Hiç sormayın Doktor bey. Ben çok pımpirikli, vesveseli ve herşeye, her harekete çabucak kıl olan biriyim. Bendeki, bu kıl olma hastalığı mideme, ciğerlerime ve bütün vücuduma vurup, tansiyondan migrene kadar hiç birşey bırakmadı. Maşallah bütün hastalıklar mevcut, kendimi hiç iyi hissetmiyorum, deyince Doktor hastayı bir güzel muayene edip sonuçlara baktığında Adamcağızın gidici olduğunu, fazla yaşamayacağını anlar ve:**

**\_Bakın beyefendi, size tavsiyem gönlünüz ne dilerse onu yapın, kendinizi zorlamayın ve sıkmayın, canınız ne istiyor, aklınızdan ne geçiyorsa yapınız. Çok yakında rahata ve huzura kavuşacaksınız, der.**

Tabi Hasta adam Doktorun ne anlamda söylediğini anlamaz ve mutlu, memnun şekilde oradan ayrılır. Temiz hava ferahlama ümidiyle ırmak kenarına gelir ve bakar ki, bir Derviş kafasındaki sarığı çıkartmış, başı cascavlak bir şekilde abdest alıyor. Hemen içinden Dervişin cascavlak parlayan kafasına bir tokat vurmak gelmiş. Zaten Doktorda canın ne istiyorsa, içinden ne geliyorsa yap demedimiydi.

Eğer bunu yapmasa çok fena kıl olacağından içine dert olacaktı. Hemen sessizce Dervişin arkasına geçip okkalı bir tokat şaplatmaz mı... Kafasında patlayan tokatla çıkan sesden



yerinden fırlayan Derviş büyük bir öfkeyle hasta adama yumruğu geçirecekken bakarki, önünde duran adam zayı, sıska, ne ayakta duramayan cinsten biri, vursa ölecek, derhal ensesinden tuttuğu gibi hakimin huzuruna getirerek şikayette bulunur:

**\_Hakim bey, bu adam ortada sebep yokken bana vurdu. Kendisine çok fena uyuz oldum. Cezasını istiyorum.**

Bunun üzerine Hakim bir Adama, birde dervişe bakar ve hastanın ayakta durmayacak kadar cılız ve perişan halini görünce acır ve Dervişe dönerek:

**\_Bırak ceza istemeyi. Adam iskelete dönmüş. Artık bu adam diri değil ölü sayılır. Zaten gitti gidecek. Ben ölülere, değil dirilere hükmederim. Böyle bir ölüden nasıl kısas istersin? Vazgeç bu davadan,** der.

Lakin Dervis ısrar eder ve:

**\_Hakim bey! Ben ölü mölü bilmem. Bana vururken gayet diriydi. Kendisine çok fena uyuz oldum. Adalet isterim,** deyince Hakim Hasta adama dönüp:

**\_Ey yaşayan ölü de bakalım Paran varmı?"**

Hasta:

**\_Sadece 6 altınım var,** deyince,

Hakim:

**\_Peki 3 altın sende kalsın, 3 altın bu tokat attığın adama verde bu iş bitsin,** der.

Hakim bu hükümlerini bildirirken hastanın gözü hakimin ensesine ilişir. Bakarki onun ensesi Dervişinkinden daha hoş. Nasıl olsa vurduğum sillenin cezası ucuz, diye düşünerek, hakimin yanına yaklaşıp kulağına birşey söylemek ister gibi yapıp ensesine okkalı bir tokat indirmez mi... Neye uğradını şaşırın Hakimin birşey söylemesine fırsat vermeden hemen:

**\_Alın şu 6 altını. Üçünü Sen, üçünü de Derviş alsın, bende sizin dırdırınızdan uzak kalayım,** deyip mahkemedan çıkıp gider.

Yediği tokatla kuduza dönen hakim ağzından öfkeyle akan salyalarla tam muhafızları arkasından yollayacakken uyuz olan Derviş araya girerek:

**\_Aman Hakim bey, kızmaya ne hakkın var. Sen başkasının uyuz olduğu şeyi kaale almazsan ve ona göre hükmetmeyip böyle 3 altına bağlarsan, işte sonunda sen daha beter olup kuduza dönersin,** der ve 3 altını alıp çıkar, gider.

Cenabı Allah bizleri uyuz ve kuduz nefislerin şerrinden ve bu zamanın uyuzluğundan korusun.

